



# BERÄTTELSE: BARNENS VARDAG

**Erik, 9 år och Anneli, snart 6 år, är missionärsbarn i Chiclayo i norra Peru. Hur är det?**

– Det bästa är mangon!



Ja, det finns mycket god frukt i Peru. Eriks favorit är mango och Annelis favorit är persika. Särskilt mangojuice tycker Erik väldigt mycket om, den brukar man göra på både mango och "maracuyá", som är som en stor passionsfrukt, ganska syrlig.

**Vad äter man annars då?**

– Mycket ris, säger Erik. Ris med anka. Ris med kalkon. Och mycket kyckling.



På en vanlig skoldag så går Erik och Anneli upp vid 6.30. Skolan börjar kl 8 och mamma eller pappa kör dem dit. I peruansk skola har alla skoluniform, det är en vit t-shirt och gröna shorts för den här skolans färger är grön och vit. När det blir lite svalare så har de mindre barnen un-

gefär som en grön träningsoverall och de större barnen har sin vita t-shirt och pojkarna fina gröna byxor och flickorna en grön kjol. Anneli går sista året, i 5-årsgruppen på "inicial", motsvarande förskola. Fast det är mycket mer som skola än i Sverige, de har olika ämnen och ett schema och sitter vid bänkar, ungefär som Erik gör som går tredje året i "primaria", det vill säga lågstadiet. Anneli slutar kl 12.30 och Erik kl 13.30, och de får ingen lunch i skolan utan alla får ha med sin "lonchera", en liten matsäck, och så äter de lunch hemma sen.



Erik och Annelis pappa skär upp en jättestor vattenmelon



Anneli uppträder på skolan på mors dag.

**Hur är det att gå i skolan?**

– Det är bra, och roligt, med alla kompisar och så. På sommarlovet – från jul till början av mars – så är Erik och Anneli ganska mycket med volontärerna så att deras föräldrar kan jobba. Volontärer är unga vuxna som reser ut ett år för att hjälpa till i kyrkan. Det har kommit volontärer både från Sverige och från Danmark. Så de har lärt sig lite danska!

**Vad kan ni säga på danska?**

- Hej! (fast man säger "hai")
- Pakkeleg! (paketelek, som de lekte till jul)
- Rutschebane! (rutschkana)

**Hur många språk kan ni?**

– Fyra. Nästan. Vi kan svenska och spanska, lite danska, och lite engelska, för det lär vi oss i skolan.

**Vad gör ni annars på sommarlovet?**

– Några gånger har vi åkt till aguapark (ett vattenland). Där finns rutschkanor och stora hinkar som fylls upp med vatten, och när de är fulla så välter de ner så man får allt vatten över sig!



Anneli på EBDV

– Och i kyrkan har de EBDV (Escuela Bíblica de Vacaciones). Det är barnsamlingar som de har i en vecka. Då dansar vi och så är det nån Bibelberättelse, och nåt pyssel... Danserna är roligast!

**Vem är det mer som brukar passa er en del?**

– Mariela! Hon jobbar hos oss, lagar mat och städar och sånt. Det är jätteroligt att leka med henne! Vi gör alltid roliga lekar, och hon brukar berätta historier, en del på låtsas och också om sin egen barndom.

**Hur är vädret i Peru?**

– Här i Chiclayo regnar det nästan aldrig, och vi behöver aldrig ha vinterkläder som våra kusiner har i Sverige. Men på andra ställen än i Chiclayo kan det regna och vara mer blött. När vi reser till exempel till bergen och så.

**Vad gör man i bergen?**

– Man kan se djur. Llamas, alpacas, vicuñas, rida på hästar... Och vi har också sett havssköldpaddor

och sjölejon. Fast det var i Máncora (vid havet i norra Peru).

Erik spelar också fotboll tre gånger i veckan. Det tycker han är jättekul!

**Är det nåt dåligt med att bo i Peru?**

– Att många vill känna på vårt hår. Vuxna alltså, och en del större barn. Och de säger alltid nåt om att vi har blå ögon, och säger att vi är "muñecos" (dockor). Det gillar vi inte, vi är inte alls några dockor!

LISA UNOSSON



Erik på fotbollsträning