



– om barn och mission i ELM

Ett hjärta för mission kommer inte med åldern. Det behöver få finnas med från tidiga år. I ett nytt projekt arbetar flera av ELMs medarbetare med stor framåtanda för att väcka de yngre för mission.

FÖR NÅGRA ÅR SEDAN sjöng alla barn på ett läger för de vuxna: ”Spring ut i hela världen, spring över berg och hav och land, spring ut i hela världen med bud från Herren Gud.” När sången började om sjöng halva gruppen samtidigt: ”Han håller hela världen i sin hand.” Missionsuppdragets dubbla perspektiv kunde inte bli tydligare. Gud har allt i sin hand. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Samtidigt har Gud gett oss ett uppdrag – att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Detta uppdrag gav han till sina apostlar innan han lämnade dem och steg upp till Fadern (Matt. 28:18–20). När apostlarna sedan fått den helige Ande på pingstdagen började de berätta om Jesus i Jerusalem, Judéen, Samarien och vidare ut i världen. Fram till i dag har detta arbete pågått och det pågår fortfarande. Vi står mitt i uppdraget att nå ut till alla folk med det glada budskapet om Jesus – att han är Herre och Frälsare och vill ha med oss i sin gemenskap.

Barn med hjärta för mission

ELM har sitt existensberättigande i missionsuppdraget. Vi vill, med Guds hjälp, nå ut med evangeliet till fler. Detta har alltid varit och är viktigt. Men det är inte bara viktigt för oss vuxna, utan också för barnen. Barnen har del i missionsuppdraget. Självt köpte jag som barn lotter på missionsförsäljningar och tittade på långa diabolserier från missionsarbetet. Om jag kände mig som en del av missionsarbetet? Både ja och nej. I ELM vill vi att barnen i våra föreningar ska få ett hjärta för mission, förstå vad mission är och kunna stå med i tjänst, bön och givande. Det

sker redan på många platser, men vi tror att det med lite stöd kan få ske ännu mer och på ännu fler platser. Därför påbörjade Nämnden för utlandsmission i höstas ett arbete med att ta fram ett nytt missionsmaterial för barn. Vi som fick uppdraget och som arbetat med det sedan dess är Raket Smetana, Mattias Lindström, Maggan Andersson, Henny Johansson, Inese P Johansson, Katrine Åström och jag, Sofia Ödman. Nu har vi glädjen att bjuda in er till att använda *Kom och se*.

Ny hemsida

På komochse.elmbv.se hittar ni allt ni kan behöva för att lyfta temat mission på olika barnsamlingar: tips på hur man pratar med barn om mission, hur man kan samla in pengar och hur man kan lära sig mer om missionsarbetet utomlands. Vi har valt att jobba med ett temaland varje läsår och först ut är Peru. I arbetet med att få fram bra material om Peru och missionsarbetet där har vi haft ovärderlig hjälp av Ann-Charlotte Smetana som varit på plats i landet och bland annat kunnat fotografera, filma och skriva. Tanken med hemsidan är att den som vill göra något om mission med barnen ska kunna gå in där och få ledarstöd, inspiration och material. Materialet kan användas i alla barngrupper – med få eller många barn, i olika åldrar och olika långa stunder. Det är bra att ha ett kontinuerligt missionsinslag om givande i söndagsskolan och då kan man göra något på fem minuter om Peru. Ibland är det också bra att göra större missionssatsningar med insamlingsprojekt och mer undervisning. Då kan lite längre samlingar passa bra.



**Mission förutsätter
förståelse för varandras
kulturer och levnadssätt
och handlar om att dela
Jesus med varandra.**

Hemsidan är under framväxt men redan nu kan du hitta något av allt – fakta om Peru, bilder och filmer, aktiviteter, sånger och berättelser. Allt mer material kommer att dyka upp under hösten. Bland annat kommer *Droppen* under läsåret att belysa Peru i sina missionsreportage som läggs upp på hemsidan. Två inlägg som förhoppningsvis blir till glädje är Pedro och resväskan. Pedro är en liten docka som kommer från Peru och som är med på äventyr både där och i Sverige. Dessa vill han gärna berätta om. Kanske vill ni ha ett besök av Pedro i er barngrupp? Resväskan är en väska fylld med saker som relaterar till Peru. Från och med hösten kan ni beställa väskan till era barnsamlingar för att ytterligare konkretisera missionsarbete och hur det är att vara barn och leva i Peru. Tanken är att Pedro i framtiden också ska besöka andra missionsländer.



Dela Jesus med varandra

Mission i dag är inte bara att rika *vi* ger till fattiga *ni*. Eller att *ni* som inte känner Jesus får besök av *oss* som känner honom. Mission förutsätter förståelse för varandras kulturer och levnadssätt och handlar om att dela Jesus med varandra. På söndagskola eller hobby i Sverige träffas barn för att få lära känna Jesus bättre. Detsamma sker i Peru. Ibland är vi många på ena stället och få på det andra, ibland omvänt. Barnen behöver få känna gemenskap med andra kristna barn i världen och få uppmuntras

i att ge till utlandsarbetet, men lika mycket till att berätta om Jesus för sina kompisar i vardagen i Sverige. Genom att hjälpa barnen att bli delaktiga i utlandsmissionen kan vi också väcka deras missionsiver för människor i deras närhet. Att de får se att det finns kristna barn över hela världen kan ge dem stöd när de känner sig ensamma här i Sverige. Genom att dela med sig av sina ägodelar kan de få växa in i glädjen att ge.

NÄR JAG SOM BARN KÖPTE LOTTER på missionsförsäljningar kanske jag inte alltid förstod vad pengarna gick till och jag insåg nog inte vidden av människors andliga och fysiska nöd i världen. Men jag fick vara delaktig. Jag fick lära mig om hur andra människor hade det. Jag fick se en kärlek till evangeliet. Och inte minst fick jag som barn växa in i en givande inställning, oavsett ekonomiska förutsättningar, som inte är givet att jag hade kunnat lära mig som vuxen. Vi som arbetar med *Kom och se* hoppas och ber att barnen i våra sammanhang på samma sätt ska få växa i kärlek till evangeliet och till en bedjande och generös inställning till omvärlden.

SOFIA ÖDMAN
barnverksamhetsinspiratör, Stockholm

