



## BERÄTTELSE: KYRKBYGGE

Om man vill använda denna berättelse och har lite framförhållning, så skulle man kunna höra av sig till Rakel Smetana, eller om det finns någon missionär på plats i Chiclayo, och höra hur det går med kyrkbygget! Texten är skriven i februari 2024.

### PEDRO BESÖKER KYRKBYGGET I SAN ANTONIO

Vet ni när er kyrka byggdes? Har den byggts om någon gång, hur gick det till? (Eller andra liknande samtalsfrågor...)

Jag har besökt den lilla byn San Antonio utanför Chiclayo där det finns en luthersk kyrka. Pastors-paret som jobbar där heter Merci och Isabel, här ser ni dem:



Merci och Isabel berättade för mig om deras kyrka. Den heter Jesús luz del mundo (Jesus världens ljus) och den är byggd i ett material som heter adobe. Det är jord och halm och passar egentligen bara i väldigt torrt klimat eftersom det suger åt sig fukt, och blir det fuktigt så förstörs det och väggarna riskerar att rasa. San Antonio och Chiclayo ligger egentligen i ett ökenlandskap där det är väldigt torrt, men klimatförändringarna har ökat luftfuktigheten och det har gjort att kyrkan nu, efter många år, är i väldigt dåligt skick. Och därför byggs den nu om, i tegel denna gång.

Här ser ni till exempel hur en vägg såg ut innan och efter:



Det är ett stort projekt. Merci och Isabel berättar att det finns planer på att bygga i tre våningar för att bland annat kunna hyra ut en lägenhet och få inkomst till kyrkan. Så man tar det lite i taget. Det är heller inte så enkelt att få in de pengar som behövs. Församlingsledningen ber alla de kan om pengar och att hjälpa till med det de kan. Någon kan komma med en säck cement, någon annan kanske ordnar lunch åt arbetarna som är där och jobbar en dag. Pastor Merci själv är med och gör mycket av arbetet, och även andra i församlingen. Man har inte råd att beställa en byggfirma som kommer och gör jobbet utan de gör så mycket de kan på egen hand.

Det första som gjordes var att byta två väggar i kyrksalen, dem ser ni på bilden här, och ni ser också det gamla golvet:



Den stora kyrkdörren byttes också tidigt. Här ser ni mig, Pedro, också 😊



Det ser väl ganska fint ut, eller hur? Men baksidan av kyrkan, där det finns en samlingslokal, ser fortfarande ut såhär... (där är jag också med, hihi 😊)



En svårighet med renoveringen är att det är svårt att ha material stående, för det kan lätt bli stulet. Så så fort församlingen fått in en del pengar så köper de material och så bygger de med det så långt de kan. Sedan kanske det blir paus ett tag, tills det kommit in mer pengar...

Som ni såg på bilden med de två nya kyrkväggarna ovan så fanns där i början inga fönster. Pastor Merci berättar att innan de hade fått fönster på plats, så hände det att folk i byn gick och slängde in sopor i kyrkan genom de tomma fönsterhålen. Fräckt va?! Det är för att sophämtningen fungerar dåligt, sopbilen kommer inte alltid som den ska och folk vill bli av med sina sopor, för i sådant varmt klimat som i Peru så står de lätt och luktar. När pastor Merci märkte detta gick han dit på natten och sov/vaktade, och sedan var det en ung man i församlingen som snabbt fick tag på fönster och kunde sätta dem på plats.

På den sista bilden här nedan ser ni kyrksalen igen, nu med nytt golv. Till vänster syns den nya tegelväggen, men rakt fram och till höger är fortfarande de gamla väggarna kvar.



Men visst kan man tänka sig att det kommer bli fint när det blir klart?