



LITE FAKTA OM PERU

WELCOME TO
PERU



Peru är ett land som ligger i världsdelen Sydamerika. Landet är ungefär tre gånger så stort som Sverige och har ungefär tre gånger så många invånare. Stor del av landet är djungel, där bor det nästan inga människor, utan människorna bor i bergen och framför allt på kustremsan längs Stilla havet. Kustremsan ligger i regnskugga för bergen, vilket innebär att det nästan aldrig regnar där och det är väldigt torrt (öken). Men tack vare floderna som rinner från bergen växer det en del längs dem och där har det vuxit upp städer. Kusten har också varit ett bra ställe att bo på tack vare fisket. Den största staden är huvudstaden Lima med närmare 10 miljoner invånare. Chiclayo har ca 600 000 invånare och ligger 70 mil norr om Lima. Piura har ca 500 000 invånare och ligger 20 mil norr om Chiclayo.

Det är ganska svårt att få jobb i Peru och har man inget jobb så är det svårt att kunna köpa den mat man behöver. Det betyder att många är ganska fattiga jämfört med de flesta i Sverige. Men peruaner är väldigt kreativa i hur de ska få ihop pengar för att försörja sig. Många försöker tjäna lite pengar genom att sälja något eller hjälpa till med något eller att göra någon form av tillfälligt arbete. Det är inte så ovanligt att man som kvinna kan jobba hos en rikare familj och hjälpa till att städa eller tvätta kläder. Tvättmaskin är nämligen inte så vanligt i Peru. Har man en bil använder man den som taxi så att man

tjänar lite pengar på den. Har man en symaskin syr man kläder till andra och tjänar lite på det. På något vis klarar man sig alltid! Barnen får också hjälpa till ibland, tex att sälja plastpåsar på marknaden. Det är gratis att gå i en statlig skola och många barn börjar ganska tidigt i förskolan. Det finns både statliga skolor och privatskolor. De privata är mycket bättre men kostar också en del pengar så många familjer har inte råd att låta barnen gå i privata skolor.

Basmaten i Peru är ris. Middag äter man vid 13-14 tiden. Då äter man ris, någon bönsås/linssås och kanske en bit kött. På kvällen äter man kanske en soppa som är gjord på grönsaker och kyckling. Till frukost kan man äta bröd, banan, avokado och lite kaffe. Barnen ska helst ha mjölk, men det är ganska dyrt med mjölk, så det är inte alla som får det till frukost.

För tusen år sedan var det Inka-folket som bestämde i Peru. Inka-riket blev ett stort rike och styrde över den övriga urbefolkningen. Deras kultur var välutvecklad. De var väldigt duktiga på mycket som till exempel hantverk och odling. Det finns ännu idag många byggnader och föremål kvar från Inka-riket och andra riken som fanns i Peru innan dess. På 1500-talet kom spanjorer till Peru. De ville ha allt guld och så ville de bestämma i landet, så de lurade till sig både guld och makten. När spanjorerna kom försökte de också göra folket till kristna. De tvångsdöpte dem och bytte ut deras avgudar mot Jesusbilder och Mariabilder.

Idag säger de flesta peruaner att de är katoliker, men det är bara få av dem som går i kyrkan. Det är många som tror på gudar i bergen och i jorden. Jungfru Maria och Moder Jord är nästan samma sak för många. Människorna i Peru behöver få chansen att få en personlig tro på Jesus. Varken Moder jord eller Jungfru Maria kan hjälpa. Det kan bara Jesus - vår Frälsare.



Bilder från freepik.com