



BERÄTTELSE: PEDRO I PIURA



Idag reser jag tillsammans med de svenska volontärerna från Chiclayo till Piura, där vi bland annat ska träffa pastor Gonzalo och kyrkan där han jobbar. Resan börjar kl 08:00. Vi vaknar och äter frukost för att orka dagen. Sedan tar jag och volontärerna en taxi till busstationen. Det är inte långt och chauffören kör snabbt så vi kommer fram i god tid. Bussen har två våningar och vi sitter i bekväma stolar som kan fällas låååååååå bak så att man nästan ligger platt. Det tar 3,5 timmar att komma fram, men det är inga problem för jag sover nästan hela vägen.

När vi kommer till busstationen i Piura så vet vi att värme väntar oss utanför bussen. Piura ligger norr om Chiclayo och närmare ekvatorn, därför är det varmt hela året i Piura. Pastor Gonzalo skojar om att det finns två årstider i Piura: sommar och mer sommar.



Från centrum tar det 10 minuter med taxi till området där kyrkan ligger. Helgen i Piura börjar med frukt i kyrkan: vi kallar det "fiesta de frutas" eller, på svenska, fruktfest.

I bilden så skär pastor Gonzalo en "pacay"- eller "huaba"-frukt som är krämig och söt. Det är nästan som att äta glass!

Kyrkan är en byggnad med en stor kyrksal, kök, toa och ett rum där pastor Gonzalo bor. Han är från Ecuador som ligger norr om Peru, men flyttade till Piura när han fick kallelsen att bli pastor. Det är tur att man pratar spanska i de flesta sydamerikanska länder och att andra förutsättningar är relativt lika dem i Ecuador. Trots att han saknar sin familj ibland så är hans gåva och längtan att alla ska få lära känna Jesus.



Efter lunch och en stund att smälta maten, går vi på hembesök runt i grannskapet för att bjuda in barn till barnbibelskolan. Gonzalo hälsar på folk som inte går i kyrkan med "framtida bror/syster." I Guds familj är vi alla släkt! På barnsamlingen så sjunger vi, läser Bibeln och målar.

Gonzalo gillar verkligen sången "Solamente i Cristo" som betyder "Bara i Jesus Kristus," och vi sjunger även "Cristo ama todo nosotros" (den kan ni finna i sångmaterialet). Efteråt, finns det tid att fika och leka sällskaps- eller brädspel.

Efter att vi har diskat har vi lite tid att vila. Runt 19-tiden så inväntar vi ungdomar till ungdoms-



gruppen. Ibland väntar vi en halvtimme eller en hel timme för att alla ska komma. Denna gången kommer ett par till och med 2 timmar efter vi har börjat! Vi läste bibeltexten 6 gånger så alla som kom sent fick höra den. Det var också väldigt varierande åldrar som var på samlingen: från 1 månad till 60 år! Vi sjunger länge, lyssnar på en reflektion från Pastor Gonzalo och umgås.

Vi sover på ett vandrarhem som ligger nära kyrkan för att enkelt kunna komma tillbaka på morgonen till gudstjänsten. Innan vi börjar ställa i ordning kyrkan så bjuder Gonzalo på frukost. Han är verkligen gästfri! Vi får god hemmagjord juice och varma mackor.



Gudstjänsten är väldigt lik de vi har i Sverige, bara att de varar lite längre. Men som i Sverige

fikar vi efteråt för att fortsätta gemenskapen. Denna gång så hade vi inte väntat oss att så många skulle komma! Vi fick dela de 13 "tamales" (majsdeg med fyllning) så att alla



fick äta. Gonzalo lärde från sin mamma att om man har mat till tre personer så har man mat till 33 personer. Guds välsignelser räcker långt!

Det är en ära att få åka med volontärerna till Piura och att få se hur Gonzalo uppmuntras av att jobba i ett lag. Vi är starkare tillsammans!

Vi äter en sista måltid tillsammans innan vi tar en taxi tillbaka till busstationen. Vi hade tur för det var en kock på gudstjänsten! Sebastian och Gonzalo köpte ingredienserna och lagade nationalrätten, "ceviche", till oss i kyrkan. Vilken lyx!



Vi kommer hem till Chiclayo på kvällen när luften är lite friskare. Det är inte så mycket att göra annat än att packa upp väskan och finna något att äta. Jag är otroligt tacksam till volontärerna som bjöd med mig och till Pastor Gonzalo som välkomnade oss. Han gör ett viktigt och ibland ensamt arbete och behöver uppmuntran och stöd. Ni kan också be för Pastor Gonzalo och kyrkans tillväxt i Piura!

PEDRO I PERU