



BERÄTTELSE: MISSIONSRESA

Strandhems missionsresa till Peru – Mer än ett plus i kanten

Den 22 oktober lyfte flygplanet från Kastrup i Köpenhamn. 19 kursdeltagare från Strandhems bibel och lärjungaskola skulle resa till Peru för årets missionsresa. Efter flygresan väntade drygt två och en halv vecka i Chiclayo och Piura. Vi utgick från Chiclayo och bodde uppdelat i volontärslagenheten och på ett närliggande hotell. Några meter bort ligger "Missionens hus", en samlingsplats i centrum för de tre församlingarna i Chiclayo. Där har de bland annat ungdomssamlingen "Coffee and Game".

Under tiden i Chiclayo besökte vi församlingarna i den evangelisk-lutherska kyrkan. De finns i tre olika stadsdelar: Las Brisas och Las Lomas, samt i byn San Antonio utanför Chiclayo.

I Chiclayo fick vi vara med på gudstjänster, träffa ungdomar och vara med på "Coffee and Game". Vi fick testa på mission väldigt konkret genom att dansa till en lovsång, spela upp Lifehousedramat, sjunga sånger på olika språk. På ett shoppingcentrum mitt i Chiclayo – Real Plaza – fick vi bjuda in till "Coffee and Game". Det var häftigt att fånga folks uppmärksamhet och kanske få så ett frö i någons liv.

Vi var även i Piura i fyra dagar. Där fick vi möta Pastor Gonzalo. Wow! En inspirerande man som brinner för Jesus. Han bor i kyrkan och lever för den och Jesus! Han fick betyda mycket för oss alla och gör det även i dag. Vi fick hjälpa honom med inventering i kyrkan, hålla i två sportevenemang (med barn och ungdomar), åka på hembesök, träffa universitetsstudenter (en kristen skolgrupp) och fira gudstjänst tillsammans.

Sista helgen i Chiclayo fick vi även vara med på en "feria" för barn i San Antonio. Där fick vi från bibelskolan och de från församlingen hålla i olika aktiviteter/tävlingar, där barnen från byn samlade poäng för att vinna priser. Det gavs även möjlighet för bland annat ansiktsmålning. Sedan deltog vi i en mäktig gudstjänst, med HÖG musik.

Så otroligt fint och roligt att få vara med på detta och att få se barnen bli så glada!

Det blev starkast för mig. Att få möta alla människor. Även om jag inte är den vassaste på spanska, så fick Gud ändå använda mig på flera olika sätt.

Så stort och mäktigt att vi har bröder och systrar på andra sidan jorden!

Före läsårets början fick jag frågan om hur avgörande missionsresan var för mig under ett år på bibelskolan. Då sa jag att den var "ett plus i kanten". Men OJ vad tacksam jag är för den här resan, som kommer att ha en plats hos mig och mina klasskompisar resten av livet!

AGNES EINARSSON

Strandhems bibel- och lärjungaskola



På de följande sidorna kan du följa med till Peru tillsammans med det här gänget genom en resedagbok som de publicerade på Instagram.





strandhemsbibelskolaiperu



232 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 2 [23 oktober]

Dagens författare: Amanda

Dagens sammanfattning:

Atlanta-Lima-Chiclayo

Resandet fortsätter, och idag har vi rest från Atlanta till Lima och från Lima till Chiclayo! ✈️

Rutinerna på flygplatserna sitter bra vid det här laget och vi har fått se många vackra vyer från planen. I Lima mötte vi upp Daniel och åt en riktigt god frukost tillsammans. På flygplatsen i Lima fanns det ett kapell där vi passade på att ha vår morgonbön 🙏

Strax därefter var det av mot slutdestinationen, där många blev utspridda på flygplanet och fick prova sina spanska kunskaper 🇪🇸

Tacksamma att äntligen vara framme i Chiclayo slås vi av värmen och det fina bemötandet av missionärer och volontärer 🙏. Dagen har sedan bestått av god mat, rundvandring i staden och till slut lovsång och fin gemenskap 😊 Nu ser vi fram emot en god natts sömn och hur detta äventyret kommer se ut 🙏❤️

Godnatt 🌙

Vis alle 5 kommentarene

24. oktober 2023



4G

70%



strandhemsbibelskolaiperu



237 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 3 [24 oktober]

Dagens författare: Anton

Dagens sammanfattning: Undervisning, mat och evangelisation.

Vamos, vamos, idag har det börjat på riktigt. Jag och Ebbe startade dagen med en löprunda i området. Sen fort kåkade vi alla en underbar frukost tillsammans och inledde vår djupdykning i Apostlagärningarna. Sen fick vi missionsundervisning av Hjalmar och Lisa Unosson. Efter det var det lunch och då fick vi äta Arroz Chaufa som är basically fried rice a la Peru. Vidare åkte vi till familjen Unosson. Vi spelade boll och åt oss mätt på fräsch lokal frukt.

Sen åkte vi med ett gäng peruanska ungdomar till en park där vi fick sjunga och dansa till Guds ära. Vi har konstaterat att trafiken är kaos och att Peru har superior mango och avokado. Sen var vi riktigt trötta.

Gud är god! ❤️

Vis alle 3 kommentarene

25. oktober 2023





strandhemsbibelskolaiperu



161 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 6

Dagens författare: Elma

Dagens sammanfattning: Roliga aktiviteter och fina möten med peruaner!

Vi började dagen med en lätt frukost på hotellrummen, och sedan gick vi från hotellet till Iglesia Evangélica Luterana de la Piura (kyrkan som vi besöker här). Där hjälpte vi till med lite praktiskt arbete i form av inventering av allt som var i kyrkan och med att få bort en stor del av dammet som kommit in utifrån. Pastor Gonzalo höll även i ett kort undervisningspass där han berättade lite om sig själv och vad han gör och tänker i sitt arbete.

Efter det bar det av till en stor park i närheten (med ett mellanstopp vid en restaurang på vägen dit), där vi mötte upp med några universitetsstudenter från en kristen grupp på skolan. Gruppen är lik CREDO i Sverige, och den är en nationell grupp som finns på många fler skolor i Peru än bara på deras. Några lovsånger sjöngs av dem och oss, och det var roligt att studenterna övat in några rörelser som de visade oss. Vi var inbjudna på picknick och bjöds då på fika (Peruanska snacks och godis!) under tiden vi pratade med dem. När alla introducerat sig för alla fick vi tid att ställa frågor till varandra, vilket var väldigt intressant. Vi hittade ganska många likheter mellan hur det är att vara kristen i en svensk kontra peruansk skola, och även flera olikheter. Innan det slutade fick vi lov att be för dem, så vi alla samlade oss runtomkring gruppen och bad innan vi gick tillbaka till kyrkan.

Sedan togs bollarna fram, och vi spelade handboll och lite fotboll med ungdomarna från tidigare, och några andra, på planen precis utanför kyrkan. Det blev en härlig gemenskap som inte krävde några större språkkunskaper. Pastor Gonzalo höll i en predikan i slutet som var väldigt stark, och Agnes höll även sitt vittnesbörd, som blev översatt till spanska direkt av Rakel.

Dagen har varit helt fantastisk. Den har varit otroligt givande och har hjälpt oss att förstå hur vi i alla är viktiga och kan göra något för missionen. Godnatt ♥

Kvällens böneämne: Att alla de som hörde Pastor Gonzalo ikväll ska komma till gudstjänsten imorgon, och att en låga ska tändas i dem att söka efter en djup relation till Gud.

29. oktober 2023



4G

70%



strandhemsbibelskolaiperu



187 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 7 [28 oktober]

Dagens författare: Emma

Dagens sammanfattning:

Marknad i Catacaos - Sportevent - Bibelreflektion - Häng i kyrkan

En händelserik och härlig dag!

Dagen började med frukost serverat till rummen, morgonbön på hotellet och därefter avfärd till Catacaos där vi strosade runt på en marknad och åt lunch tillsammans. Under lunchen fick vi blä smaka Ceviche samt bli underhållna av både liveband och dans. Därefter åkte vi tillbaka till hotellet för att snabbt byta om till sportkläder då Sportevent utanför kyrkan väntade. Vi spelade fotbollsmatch med peruanerna och framförde vårt inövade Lifehouse-drama för alla som var där. Efter det hade vi bibelreflektion utifrån Apostlagärningarna med Daniel i kyrkan. Sedan var det pizza-käk och fortsatt häng i kyrkan med våra nya peruana-vänner! Vi lyssnade till pastor Gonzalo som predikade och vi lovsjög tillsammans på spanska, underbart! ♥

Vi känner mycket tacksamhet och glädje över att få vara här och allt som vi får uppleva! Tack gode Gud för det! Det är så fint att få möta syskon i tron från Peru! Trots att vi alla inte kan så mycket spanska så är det ändå så mycket kärlek! 🇵🇪🇨🇴🇸🇪

Vis alle 4 kommentarene

29. oktober 2023

4G

70%



strandhemsbibelskolaiperu



147 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 8 [29 oktober]

Dagens författare: Big Willey

Dagens sammanfattning: intensiv och vilande!

SÖNDAG lesss go vilken dag. Tack Gud!

Idag åkte vi från Piura till vår bas i Chiclayo. Vi har haft underbara dagar här och idag avslutade vi på topp med en härlig gudstjänst som pastor Gonzalo höll i. Vilken stjärna, stor inspiration för oss alla med sitt uppriktiga hjärta. Innan gudstjänsten gick vi den vanliga promenaden till kyrkan i en extrem heta och ärligt talat, det sker inte ofta sådant i Sverige och därför ser vi med tacksamhet över den fantastiska rundan. Efter gudstjänsten, lite mat/fika?, häng och avslutning - så vi sedan hejdå till vårt andra hem i Peru och begav oss först till ett köpcentrum och åt för att sedan ta bussen hem. Till sist hade vi en väldigt fin reflektion och andaktsstund i Chiclayo.

Vi vill tacka Daniel som har varit med oss under hela resan hittills men som åkte hem idag och byte av med Benedicte! Vårt nya tillskott till gruppen 😊🥰 så taggade och tacksamma över henne!

Peace out, koppel av o hatten på - Godnatt 🙏

Vis alle 5 kommentarene

31. oktober 2023



strandhemsbibelskolaiperu



15 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 9 [30 oktober]

Dagens författare: Hugo

Dagens Sammanfattning: Sport, sol, bad, skräpplockning, solbrända svenskar och dessvärre lite för många toalettbesök för min del...

Vi är tillbaka i Chiclayo efter härliga dagar i Piura.

(Bild 2): Dagen inleddes med en bibelreflektion som Benedicte höll i.

(Bild 1): Sedan gick vi till "Jockey Club" där det erbjöds sol, bad och sport. Mycket gött att få svalka sig i poolen.

(Bild 3): Tennismatch mellan Hugo o Malte

(Bild 4): Vi testade även den peruanska sporten fronton.

Ganska kul, liknar squash. (Tog tyvärr ingen bild när vi spelade, men såhär kan den se ut)

(Bild 5): Lunchen kåkades vid poolen. Där bjöds det på diverse peruanska rätter och även ice-tea med toner av tandkräm.

(Bild 6): Sedan åkte vi till Las Brisas för att städa parken. Det blev några fina samlat med människorna där och alltid gött att se tydliga resultat.

(Bild 7): Kyrkan i Las Brisas.

(Bild 8): Fint samarbete från Joel W, Agnes och Emma.

(Bild 9): Klassen jobbar på.

(Bild 10): Dagen avslutades med en mycket god kyckling.

Chiclayos bästa kyckling enligt Antons flygkompis.

Nu checkar jag och mina röda axlar ut. Tack för mig. ¡Adios Amigos!

Vis alle 2 kommentarene

1. november 2023



strandhemsbibelskolaiperu



141 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 10 [31 oktober]

Dagens författare: Isac

Dagens sammanfattning: Idag under tisdagen har vi fått en god frukost och sedan har vi fått undervisning av Lisa Unosson och hermano Hans.

Vi hade en mycket trevlig lunch, trots att maten kom först och drickan sist...

Efter det var vi ute och evangeliserade i köpcenteret vi ätit på och fick beröra många människor med vår sång, vår dans och vårt drama.

Vi har också förberett mycket inför kommande dagar. Stay tuned...

Sedan åt vi kvällsmat och hade en underbar kväll i kyrkan Las Brisas. Där blev det lekar, skådespel och vittnesbörd.

Vi avslutade vår dag med ännu ett bra kvällens bibelord av Anton!

Vis alla 2 kommentarene

2. november 2023



70%



strandhemsbibelskolaiperu



167 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 11 [1 november]

Dagens författare: Axelsson

Dagens sammanfattning: Ännu en solig dag i Chiclayo inleddes av en lyxig, sydamerikansk frulle. Därefter morgonbön enligt Tidegården och bibelreflektion (med Raket) utifrån Apg 13-15. Detta följdes av en timma egen tid med Gud där vi fick be och reflektera kring kallelse. Sedan en timma förberedelser (både praktiska och andliga) inför kommande evangelisationssatsningar.

(Sidenote: idag inleddes "No shave november" av ett stort gäng killar i klassen.)

Till lunch blev det "Chifa Lucky Star" och sedan avfärd mot en idrottsplats där vi hade en samling med en massa peruaner från lite olika församlingar här i Chiclayo. Under tiden var dessutom ett litet gäng av oss iväg på hembesök i några olika hem i ett lite mer utsatt område av staden. Dagen avslutas med lite amerikansk pizza och kvällssamling som vanligt!

Välsignelse och nåd från Gud till alla som följer vår resa! 😊

Vis 1 kommentar

2. november 2023





strandhemsbibelskolaiperu



33 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 14 [4 november]

Författare: Johannes

Dagens sammanfattning: San Antonio, stor händelse

Man blev ändå rätt trött idag, men det var redigt roligt. Vi var i San Antonio idag. Först spelade vi fotboll med folket där (tyvärr ingen bild på det), sedan fick vi mat där, kyckling och potatis som fick högt betyg av många.

Efter detta fick vi undervisas en stund om livet i San Antonio och hur kyrkan uppkom där innan vi började förbereda för mässan som skulle hållas där. Det kom mycket folk och många barn som fick göra diverse tävlingar och lekar för att samla poäng till olika priser. Allt för att samla in pengar till det fortsatta byggandet av kyrka där. Våldigt roligt. Vi drog även igenom vår dans och Lifehouse-dramat. Dessutom fick några måla barnens ansikten (men bilderna blev bara på oss själva)

Dagen avslutades med pizza som med stockholmarnas ord "dammades" och lite sång och ett par verser från ordspråksboken.

Nåd från Herren Jesus Kristås åt er alla.

6. november 2023



strandhemsbibelskolaiperu



30 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 15 [5 November]

Dagens författare: Lukasito

Dagens sammanfattning: Gudstjänst (Las Lomas & Las Brisas) - Mat på mattorg - Gudstjänst och firande i San Antonio

Hola hola mis hermanos en Cristo! Idag har varit en minst sagt maxad dag där klassen befunnit sig runt i alla Chiclayos kyrkor som ingår i IELCH! 🙌

Dagen började med sång då våran helt egna härliga och underbara Maya fyllde 19år! 🎉 Cumpleaños feliz säger vi till henne!

Efter morgonbönen skickades första halvan av klassen till Las Brisas för att fira gudstjänst och 30 min senare drog andra halvan till Las Lomas!

Efter gudstjänsterna möttes klassen på ett köpcentrum där vi dammade Subway & annat.

Mätta och belåtna drog vi hem för att chillar i 1h innan sista trippen för dagen skulle påbörjas. Timman spenderades på olika sätt. Vissa åt glass från ett ställe som enligt peruaner var det bästa i Chiclayo och andra degade.

15:40 gick buss och bilar till San Antonio för dagens andra gudstjänst och där var det livat. Fart och rock'n'roll speglade låtarna. En kyrka fylld av människor, glädje och härlig gemenskap! Tacksamhet!

Kvällen avslutades uppdelad där några drog på ungdomsgrupp i Las Brisas och resten firade kyrkans församling i San Antonio som fyllde 40år med tårta 🍰🍰

Höjdpunkt från dagen har för min egna del varit varje gång Hugo och Maya fått ta emot sång framför diverse församlingar! Mycket sång och många kramar! 🤗🤗

Ännu en dag in the books! Ännu en grym dag i Peru! Nos vemos! 🇵🇪🇵🇪🇵🇪 God bless!

6. november 2023





strandhemsbibelskolaiperu



149 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 18 [18 november]

Dagens författare: Miriam

Dagens sammanfattning: Chiclayo - Lima - Amsterdam

Vi började dagen med en sista lyxfrulle på "La unión". Sedan tog vi en sista promenad genom Chiclayo till flygplatsen där. På flygplatsen sa vi hejdå till missionärerna Lisa och Hjalmar och volontärerna Maria, Clara och Gustav som har hängt med och hjälpt oss här på plats. Vi blev också överraskade av några peruanska vänner från Las Brisas som kom för att säga hejdå. Efter ett kort inrikesflyg hade vi ca 9 h att fördriva på Lima flygplats. En del av klassen ska stanna och utforska Peru några dagar till så vi sa hejdå till dem och sedan bar det av mot Amsterdam (ca 11h flyg).

Vi lämnar Peru ganska trötta men fyllda av glädje, tacksamhet, minnen, erfarenheter och så mycket mer.

Vis 1 kommentar

13. november 2023



70%



strandhemsbibelskolaiperu



139 liker

strandhemsbibelskolaiperu Resdag: 19 [9 november]

Dagens författare: Filippa

Dagens sammanfattning: Resa, resa, resa! Mötet med kalla Sverige 🥰🥰

Idag fortsatte färden hemåt från Lima, där vi satt på ett flyg till Amsterdam i ca. 11 timmar. 😊 Vi kan säga att vissa sov bättre än andra, men ett så pass långt flyg gick förvånansvärt bra! Flyget blev dock lite försenat så det medförde lite tidspress inför nästa flyg till Köpenhamn. Men vi lyckades komma på flyget i tid allihop och tackar Gud för det!

När vi var framme i Köpenhamn var det fler och fler som lämnade gruppen och tog sig hem på eget sätt. Så medans vi blev färre och färre, kom vi närmare och närmare Strandhem. (Det blev dessutom kallare och kallare 😊) Den sista bilden visar den stabila, lilla gruppen som kom tillbaka till Strandhem. Men nu tar vi höstlov och vilar upp oss innan vi ses igen. 🥰

Vi är otroligt tacksamma för resan till Peru! Det har varit en upplevelse man inte glömmer så lätt. Vi tar bland annat med oss fina möten med människor, vackra plaster, ett vaaarmt klimat, härlig gemenskap, spännande kulturmöten och (ofta) god mat. Meen för min del kommer grillad kyckling och pommes undvikas ett bra tag framåt. 😊

Tack för att ni ville följa vår resa! ❤️

Vis alle 3 kommentarene

13. november 2023